

lands sydspids, er pludselig kommet i offentlighedens søgelys. Tre gange inden for det sidste halve aar har mystiske personer forsøgt ved nattetide og i ondt vejr at trænge ind paa det fort, den danske marine har bygget hernede.

Man har ikke fanget nogen, men marinen tager sagen alvorligt og mener ikke, der kan være tale om drengestreger. Og saa maa det jo være spioner, hvem skulle ellers forsøge at komme ind paa militært område paa saa usædvanlig maade?

De fleste af byens hjemmeverende, voksne og vaabenføre mænd bevæger sig i disse dage ikke gerne uden gevær over skulder, og ved Langelands kyster kan man se dem sidde, enkeltvis eller i flokke, med geværene ladede med skarp ammunition, spændt spejdende ud over havet...

De kan spørge sig for

Om stemningen da er saa ophidset hernede? Aah nej, saamænd er den ej. Som en af de sværtbevæbnede nede



Vi har tidligere gaaet vagt med maskinpistoler for at hindre uønsket landgang, siger fiskeren.

ved kysten sagde det i gaar, udtrykker han hele byens opfattelse:

— Russiske spioner? Tror nogen virkelig for alvor, at de ville være saa fummelfingrede at lave spektakel, hvis de ved nattetide ville ind paa fortets grund? Hvorfor skulle de dog benytte den slags dumme tricks. De behøver ikke engang at gaa ind paa fortets grund? Hvorfor skulle de dog? Hver eneste borger her ved ganske god besked med, hvad der er paa det fort, og hvor det er placeret. Det gør russerne sikkert ogsaa.

Dels kommer af og til østtyske fiskerbuttere temmelig nær, og store, russiske fiskebåde gaar da ogsaa ofte tæt forbi, næsten er paa vej op gennem bælteerne. Saa derfra kan de sikkert med moderne kikkerters se alt, hvad de gerne vil se. Og hvad har de ikke kunnet faa at vide, hvis der blandt de arbejdere, der byggede fortet for nogle aar siden, har været sympatisører, der var placeret „for tilfældet“? Mon virkelig ikke der var?

Mange russere

Krigsangeren blev paa den tyske kyst og stak af med noget saa usædvanligt som — en flydedok! Oprindeligt var de startet med en slæbebaad foran flydedokken, men den blev sænket undervejs, og saa maatte fangerne lade flydedokken drive, hvorhen den ville. Den kom her til Bagenkop, og jeg skal love for, at russerne var populære hernede. Gud ved, hvad der senere blev af dem? Vi hørte aldrig et ord fra en eneste af dem, da de længe efter krigen blev sendt hjem.

Mange fremmede

Hjemmevernet er blevet højtideligt opfordret til at afgive meldinger om alle fremmede, der kommer til byen. Det er et haardt job, de er sat paa. Bagenkop er ikke mindst i sommertiden uhyre velbesøgt af turister. Og hele aaret jævnt besøgt af paarende til marinerne, der ligger hernede.

Selvfølgelig kan der teoretisk gøres landgang paa Langelands kyster om natten, og det er heller ikke særlig svært for folk, der blot er en lille smule bekendte, at komme ind paa militært område. Men man ved i dansk militær, at netop fortet her maa være ét af dem, der kan paakalde sig særlig russisk interesse, saa alt det, man har af vigtighed, er særdeles godt bevogtet. Det ved russerne nok ogsaa.

En lun smuglerhistorie

Langelænderne har tidligere med ma-

I en vældig fin kutter, og han havde blev med alt sit habengutsmidt i konen og en styrmand med. Han lag- efter et skænderi og slagsmaal,



Eventuelle spioner, der gaar tur gennem Bagenkop se billeder som dette: De vaabenføre mænd bevæger sig og skarp ammunition!