

GRUPPE: *Kystbefæst-*

TRYKT:

Udklip af:
**Langelands
Folkeblad**
ØENS MORGENAVIS

ning
EMNE: *Lange Ledsford*

Netto-oplag, 1. halvår 1973: 2.306

DATO: *12 JUNI 1975*

ORLOGSMUSEET

Jubilær på fortet:

1608 Søværnet foran i demokratiseringen



Seniorsergent Axel Månsson er områdets fællestillidsmand, og han betegner Langelandsfort som et førsteklases tjenestested.

Seniorsergent A. A. Månsson fejrer 25 års jubilæum

I o-rummet på Langelandsfort hænger mange opslag af betydning for fortets funktioner. På et af opslagene gøres opmærksom på, at kaffemaskinen skal afkalkes

med bestemte mellemrum, og det er også helt sikkert, at mandskabet i o-rummet nødvendigvis må have en opvikker ind imellem i deres koncentrerede arbejde.

Men det er en anden historie. Det er uddannelseslederen i o-rummet, der skal i focus denne gang. Seniorsergent af første grad, Axel Månsson, kan fredag den 13. juni se tilbage på 25 år i sø-

værnets tjeneste.

— For mig er tiden gået hurtigt, siger jubilaren.

Noget centralt

Han startede som math elev på Lynæsfortet, og det var i øvrigt på det første hold efter omlægningen efter krigen. Det var under det, der dengang hed kystbefæstningen, senere kystbefæstningen, og som nu er med under helheden søværnet. Axel Månsson blev uddannet som artillerist, og han kom senere som ældstelev til Flakfortet, hvor han var gruppefører på ekserserskolen, og i foråret 1953 efter udnævnelse til math gik han bl. a. på søværnets sergentskole, og i foråret 1953 blev han oversergent. Så fulgte en tid på Kongelundsfortet, og den 28. august 1953 kom han til Langelandsfort, hvor han har været siden, bortset fra kortere perioder, hvor han lånes ud til søværnets skoler. Han har også i 1953 været observatør for søværnet på hærens sergentskole på Kronborg.

Hvad får en seniorsergent til at gro fast på Langeland?

— I de helt unge år var det vel nærmest ligegyldigt, hvor vi var, men jeg ville nu helst til København dengang. Nu føler jeg, jeg hører til på Langeland, og det skyldes ikke mindst, at jeg blev gift med en langelandsk pige. Vi stiftede hjem og fik børn, og den slags binder.

Godt tjenestested

Axel Månsson er glad for sin arbejdsplads.

— Langelandsfort er et godt tjenestested, siger han. Vi snakker om tingene, og efter min erfaring får vi dem også klaret. Naturligvis er vi ikke altid enige, men vi finder en løsning, og det er mit indtryk, at kollegerne ser på det på samme måde.

For jubilaren er det noget centralt at finde ud af at samordne det samarbejde mellem værnene, der er pålagt fra Folketinget.

— I søværnet er problemet ikke så stort som i hær og flyvevåben, siger Axel Månsson. Vi er nået langt på dette punkt — ikke mindst på Langelandsfort. Søværnet tager afslappet på forholdene, og vi er et skridt foran i demokratiseringen.

Orlogskaptajn A. Ploug — fungerende chef på Langelandsfort oplyser, at der naturligvis på dagen vil blive foretaget en markering af jubilæet. Jubilaren selv vil på fredag holde fri fra undervisningen af plottere i o-rummet, hvor han leder kampinformation, og han vil på festdagen holde en reception for sine mange venner.
fj.