

GRUPPE: *Kjølbefæstning*

TRYKT:

**Langelands
Folkeblad**

ØENS MORGENAVIS

EMNE: *Langelandsfol.*

Netto- oplag, 1. halvår 1973: 2.306

DATO: *29 JUNI, 1974*

ORLOGSMUSEET



Kommandørkaptajn N. F. Z. Jessen, der fra 1. november bliver fortets nye chef.

Glæder sig til at flytte til Langeland

**Langelandsforts nye chef,
kommandørkaptajn
N. F. Z. Jessen, mener der er
udsigt til foregede opgaver
for fortet**

Langelandsforts ny chef, kommandørkaptajn N. F. Z. Jessen, der er 54 år lægger ikke skjul på, at han ser hen til, at denne opgave på Langeland bliver hans sidste indenfor søværnet. Han håber at kunne blive her i den år-række, der er indtil han trækker sig tilbage, og tænker sig også derefter at nyde sit otium her på Langeland sammen med sin frue, der er sekretær i en ambassade i København, men flytter her til Langeland sammen med

sin mand. De flytter hertil fra Snekkersten. Kommandørkaptajn Jessen har gennem de sidste to år gjort tjeneste som chef på kongeskibet „Dannebrog“ og har i tresserne dels været chef for minsektionen, dels gjort tjeneste i Norge et par år og dels gennem fire år chef for minelæggeskadren.

Interessant opgave
Vi havde i går lejlighed til

at hilse på den nye fortechef, der overtager kommandoen efter kommandørkaptajn Harboe-Hansen på torsdag, og som opholder sig her i nogle dage forinden for at sætte sig ind i forholdene.

— Glæder De Dem til at komme til Langeland?
— Ja, det gør jeg da, jeg synes, det er en interessant opgave, der ligger herude, og jeg mener ikke den opgave, der her foreligger, er så meget forskellig fra dem, jeg tidligere har haft, selv dem, jeg har haft på søen.

— Er det måske noget i retning af en ønskestilling for Dem nu?

— Det kan man godt sige. I min fritid skulle jeg vel her kunne få god lejlighed til at dyrke min hobby, der er lystfiskeri, og forhåbentlig falder vi så også så godt til rette her på Langeland, at vi vil blive boende her, når jeg engang trækker mig tilbage. Vi har foreløbig lejet et hus ved Nordenbrogård,

men spejder efter et hus, vi kan købe for at bosætte os fast her fremefter.

Fortet faktisk som et skib

— De sagde, at det ikke var så stor en forandring at komme hertil — umiddelbart skulle man jo tro, at det var en væsentlig forandring at komme fra et skib og til et fort?

— Jo, men jeg tænker på det rent operative — opgaverne her ligger jo også på søen. Fortet fungerer faktisk som et skib med overvågnings- og fartvådningsudrustning at faryvandene, så man kan i hvert fald ikke sige, at det er et fremmed job, jeg her kommer til. Men selvfølgelig kunne jeg have ønsket, at fortet var lidt mindre i mølpose, end det er i øjeblikket. At der havde været lidt mere aktivitet end tilfældet er nu, flere mand fra fortet, men jeg vil gå ud fra, og jeg tror også, at der

vil komme en større aktivitet fremover i så henseende, med visse mellemrum i hvert fald. Men det er det nok for tidligt at udtale sig nærmere om.

Væsentligt led i overvågning

— Er De blandt dem, der mener, at fortet er et vigtigt led i forsvarssystemet?

— Ja, det mener jeg, fordi det jo trods alt er forholdsvis billigt i forhold til et moderne skib for at blive i denne sammenligning. Udgifterne er ikke så store vedligeholdelsesmæssigt og i andre henseender. Jeg mener også, at Langelandsfort i kraft af sin geografiske placering har en væsentlig opgave ved overvågningen af faryvandene dagnet rundt. Området går jo lige fra Gedser og gennem Lillebræt til Kolding, og det er faktisk

et meget vigtigt område at overvåge.

Håber på god god kontakt

— Er De indstillet på en god kontakt mellem fortet og egens befolkning?

— Mine første indtryk af Langeland — jeg har faktisk aldrig været her før — bekræfter i mange henseender, at jeg her vil behinde mig godt, og jeg vil meget gerne arbejde for, at fortet har et godt tilknytningsforhold til befolkningen. Jeg mener, det er meget vigtigt. Nu er jeg ikke en mand med mange ord, og jeg er ikke sikker på, at jeg i et og alt kan leve op til de mange aktiviteter, som jeg forstår, der har været, men jeg vil absolut bestrebe mig for, at fortet fortsat har et nært og godt forhold til egens befolkning, slutter kommandørkaptajn N. F. Z. Jessen.

pr.