

GRUPPE: *Kystbefæstn*

TRYKT: *Langelands A,*

EMNE: *Langelandsf.*

al 24-5-62

ORLOGSMUSEET



HAYDE EN AF GRANATERNE RAMT OS —!

924 - Var vi blevet ramt, var ulykkens aarsag aldrig blevet klarlagt

— Siger skipper Verner Kølle, Bagenkop, efter den stygge oplevelse i forgaars.

— Kuglerne faldt ikke mere end tyve favne fra os, og vi begyndte at sejle hjemad for at komme bort fra det farlige skydefelt, men kuglerne ligefrem forfulgte os, fortæller den chokerende skipper. Han og hans søn var i forgaars ude at fiske fem-seks sømil syd for Bagenkop, da granaterne begyndte at regne ned over dem.

Det var tæt ved, men ved et lyk-ketræf blev vi ikke ramt. Havde en af granaterne ramt fartøjet, havde vi ikke haft nogen chance. Baaden var blevet slaaet til pindebrænde med det samme, og ulykkens årsag vilde aldrig være blevet opkla-ret.

Roligt og fattet sidder fiskeskip-per Verner Kølle og fortæller dette, saa kort tid efter at han og hans søn har været i overhængende livs-fare.

— Saa du det?

— Min søn og jeg var ude for at trække torsk 5-6 sømil sydvest for Bagenkop havn, da der pludselig faldt en genstand et stykke fra baaden. Det var da underligt, — siger jeg til min søn, Ove, — saa du det? Hvad mon det var? Men inden han naaede at svare mig, saa vi allerede nedslaget efter den næste granat, og i løbet af ganske faa minutter, faldt der endnu en snes stykker. Da var vi straks klar over, at der var fare paa færde, vi løsnede vore red-skaber, satte en boje paa, og lod

trawlet gaa, og sejlede hjemad saa hurtigt, som vi formaaede. Men endnu et stykke tid forfulgte kuglerne os. Det var som om det paa-gældende skib sejlede i samme retning, og med samme fart, som vi gjorde. Da der var blevet roligere omkring os, og vi regnede med, at skydningen var blevet indstillet, begyndte vi at sejle tilbage, og undervejs mødte vi et stort hollandsk fragtskib. I læ af dette sejlede vi hen mod stedet, hvor vi havde efterladt vort grej. Det viste sig, at skydningen blev indstillet, da det store skib kom ind i skydefeltet, og senere blev skydningen ikke genop-taget.

Diset vejr.

— Hvordan var vejret da De var ude at fiske?

— Det var lige over middag, lige præcis var den 13,30, og der laa en slem dis ude i horisonten, sigtbar-heden var vel ikke mere end tre sømil, saa vi havde ingen mulighed for at se skibene der har beskudt os, og de har aitsaa heller ikke set os.

— Hvad gjorde De da De kom i havn.

— Jeg snakkede med formanden for Fiskeriforeningen Ernst Christiansen, for at høre, hvordan vi skulle gribe sagen an. Han forespurgte paa fortet om det var dem der havde skudt, og det benægtede man. Fortet skyder aldrig i den retning.

Derefter besluttede Ernst Christiansen, at vi skulle sende en anmeldelse til fiskeriinspektionen i Svendborg, og han har saa sendt den videre til Søværnskommandoen i København, hvor der endelig skal skabes klarhed over sagen.